

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE HEERSCHAPPIJ OP ZEE

OP alle officiële akten van Philips II wordt zijn naam gevolgd door een lange reeks titels. Bij deze titels is er een die ons een tikje vreemd voorkomt. Het is de titel « Heer van de navigatie op de oceaan », m.a.w. meester van de zeeën, dus ook meester van de wereld. Op dit tijdstip controleerden de Turken echter de Middellandse Zee en de Portugezen heersten over de oceanen...

I. - BARBARIJSE ZEEROVERS

MUZELMAANSE kapers verpestten de Middellandse Zee en in 1565 viel een van hen, de gevreesde Dragut, Malta aan met de hulp van de sultan van Konstantinopel Salim II. Ondanks de heroïeke verdediging van de Venetiaanse gouverneur Bragadino, kon de sultan van Konstantinopel zich in 1571 meester maken van Famagoësta, sleutelstad van het eiland Cyprus. Bragadino werd gevangen genomen en veroordeeld om levend gevild te worden.

II. - LEPANTO

PAUS Pius V riep dan de christene wereld ter kruisvaart op. Philips II mobiliseerde al zijn zee-strijdkrachten en verenigde ze met die van Venetië. De tweentwintigjarige don Juan, halfbroer van de koning, voerde het bevel over de tweehonderdendrie christene galleien. De Turkse vloot telde tweehonderdenacht galleien en haar jonge aanvoerder was Muezzim Sade Ali Pasja. Op 7 oktober 1571, op het middaguur, had de slag plaats in de ingang van de golf van Patras voor Lepanto. De Venetiaanse admiraal Doria werd verslagen door de Turk Euldj'Ali, maar de dag eindigde met een schitterende overwinning van de christene vloot.

III. - EEN SCHITTERENDE OVERWINNING

TERWIJL de slag van Lepanto woedde, nabij de kusten van Griekenland, had paus Pius V te Rome een visioen. Hij besloot dat de maand oktober voortaan aan de rozenkrans zou gewijd zijn. Don Juan had een rozenkrans aan de grote mast van zijn schip laten bevestigen. De Middellandse Zee was nu schoon geveegd, maar dit betekende niet dat Philips II alleenheerser was.

IV. - DE KROON VAN PORTUGAL

SEBASTIAAN I, de jonge koning van Portugal, werd in 1578 gedood tijdens een kruistocht tegen de Marokkanen. Hij werd opgevolgd door zijn grootoom, de oude kardinaal Hendrik van Bragança maar deze stierf al heel spoedig. Toen eiste Philips II de troon op in naam van zijn moeder, Isabella van Portugal. De Portugezen voelden daar echter niets voor en kozen don Antonio, onwettige afstammeling van het koninklijk huis. In 1580 werd don Antonio te Alcantara verslagen door de hertog van Alva. Alva ging in Portugal even hardhandig te werk als bij ons. Hij liet veel weerstanders hoog en droog opknopen... En Philips II werd koning van Portugal.

V. - MEESTER VAN DE WERELD

PHILIPS II was nu meester van heel het Iberisch schiereiland van de Nederlanden, van Franche-Comté, van de beide Siciliën en van het hertogdom Milaan. Philips II bezat Amerika van Florida tot Vuurland, bezat de kust van Afrika, van Azië en Oceanië. Hij was heerser op de zeeën. Maar aan de horizon kwam er een ernstige mededinger opdagen: Engeland.

(Wordt voortgezet)